



*Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven.
Heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.*

*Lieve Meter,
je was het licht in onze ogen,
de hoop in ons leven.
Wie had gedacht
dat we je ooit af moesten geven.*

*Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.*

*Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45*



†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Alida Sluys

Weduwe van Frans Hamelryck (†2012)

*Geboren te Oudenaken op 30 augustus 1945
en te Kapelle-op-den-Bos in Huis Paaleyck
zachtjes overleden op 3 mei 2025.*