



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Lea KEPPENS

echtgenote van de heer Maurits DE WINTER

Geboren te Wanzele op 10 januari 1933
en thuis godsvruchtig overleden
op 22 oktober 2020



De familie dankt u voor uw medeleven.

Ik weet het niet, ik vind geen naam,
ik krijg het met geen woorden saam
wat er nu omgaat in mijn ziele.
Is het soms blijdschap? Is 't verdriet?
Of allebei? En ook weer niet...
Ik kan slechts zwijgend knielen.

Felix Timmermans

Lieve Oma

In je slaap zachtjes jouw laatste adem uitgeblazen
naast je man en onze Pepet
De telefoon met slecht nieuws sloeg in als een bom
dit hadden we niet verwacht, nog niet verwacht
Opgelucht dat je niet hebt afgezien
Blij dat je toch een blik kon werpen op je derde
achterkleindochter Felien
Boos dat we elkaar de laatste maanden zó weinig
hebben gezien
Maar vooral gelukkig want we hebben een rugzakje
vol mooie en grappige herinneringen
Afscheid namen we steeds met een kus,
een knuffel én een kruisje
Lieve Oma God zegene en beware u

Je kleinkinderen

