

*Het laatste beetje is nu op  
altijd optimistisch in je hoop  
Gesloopt van al je krachten  
om iets te zeggen niet meer bij machten  
Het niet moeilijk maken voor je naasten  
dat hield je vol tot op het laatste  
Je ogen kijken ons niet meer aan  
je arm zwaait niet meer als we weggaan  
Je waait voor ons ne goeie pa  
maar een troost je bent nu weer samen met ons ma*



## De heer Frans Van Win

Weduwnaar van José Nuytkens (†2002)

Geboren te Nieuwenrode op 16 april 1930  
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"  
van ons heengegaan op 31 maart 2020.

Dit melden u met droefheid:

Benny en Ingrid Van Win - Vervloesem  
Luc en Nancy Van Win - Moortgat  
Paul en Marleen Van Win - Verhasselt  
Marc en Karin De Coninck - Van Win

zijn kinderen

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families Van Win, Nuytkens, Spinnael en Verbergt.

Met dank aan dr. Evelien Demeyere, dr. Leen Smits  
en het voltallig team van het woonzorgcentrum "Akapella"  
voor de goede zorgen

Rouwbetuiging

Familie Van Win

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

[www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be](http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be)