

Lieve mama,

Ik heb ontzettend veel bewondering voor je gehad, zo'n moedige en sterke vrouw dat jij was! Af en toe boos of verdrietig maar dat was omdat je je machteloos voelde. En telkens herpakte je jezelf en zag ik je mooie blauwe ogen glinsteren en had je een betoverende lach. Je gaf me zoveel liefde en dankbaarheid. Ik ga je missen maar ik troost me dat je nu terug verbonden bent met 'je Celleke'. Je zal bij velen herinnerd worden als de lieve juffrouw Simonne, voor mij als de liefste mama, dikke kus, tot weerziens...

Dag lieve moeke,

Ik had jou nog zoveel willen laten zien, en nog zoveel van jou willen leren. Je was een vechter, die soms moeilijke momenten kende, maar ook enorm enthousiast in het leven stond. Door jou geniet ik van de kleine dingen, en ben ik dankbaar met het leven dat ik heb gekregen. De rust die je zocht, heb je nu gevonden... Bedankt om mijn moeke te zijn, wat ga ik jou missen!

xxx



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Simonne Wegge

Weduwe van Marcel Van Lint

° Tisselt op 31 juli 1941

† Jette op 21 januari 2022

Gepensioneerde kleuterjuf Simonne

