

Denk aan mij terug, maar niet
in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

A
V V K
V



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Maria De Laet

Echtgenote van Jan De Keersmaeker

° Leest op 29 september 1927

† Mechelen op 6 februari 2020

Ons Moeke,

Een bijzondere vrouw met een uitgesproken karakter
en persoonlijkheid.

Haar betrokkenheid en eigenzinnigheid ...
zij deed alles op haar manier.

Aan de ene kant gevoelig, aan de andere kant
een bezorgde liefdevolle moeder en oma.

Een leven dat schoon en eenvoudig was, zonder hoge betrachtingen
maar onbeschrijfelijk naarstig en plichtsbewust, zoals bij alle Vlaamse
huismoeders van toen.

Elke ader op haar hand, elke rimpel op haar gezicht tekende beetje
bij beetje haar levensverhaal.

Als moeder van 8 kinderen heeft zij ons alles geleerd, behalve hoe
het zou zijn om zonder haar te moeten verder leven.

Moeke, je hebt ons onverwachts verlaten.

Je was de rots in de branding, een sterke vrouw.

We gunnen je de welverdiende rust,
maar afscheid nemen blijft pijnlijk.

Dag liefhebbende echtgenote, dag moeke, dag oma.

Rust zacht in vrede en bedankt om er altijd te zijn voor ons.

De familie dankt u allen voor uw gebed,
woorden van troost en medeleven.

De familie dankt het personeel van het Wit-Gele Kruis,
Familiehulp en Lieve De Beck,
Dokters Michel en Dominique Deruyver
voor hun goede zorgen.

