



Stil ben je van ons heengegaan.

Je hebt altijd voor ons klaargestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.

Zo was jij je hele leven.

Een glimlach van liefde, een traan van gemis.

Omdat het zonder jou nooit meer hetzelfde is.

Je was een schat voor ons allen.

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Rosa Schellemans

Weduwe van Georges Steenackers

° Breendonk op 20 juni 1936

† Ramsdonk op 29 december 2019

