



Plotseling ging je heen
Nu zijn wij alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zullen we je niet

DE HEER

Edwin Van Rompaey

Echtgenoot van Liliane Van den Eijnde

Geboren te Mechelen op 29 juli 1952
en te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis
van ons heengegaan op 13 september 2019.

Vrijwilliger Rode Kruis Kapelle-op-den-Bos Londerzeel
Vrijwilliger Residentie Paaleyck en Basisschool De Kiem
Lid van de Darts club Flop aan den blok en Wandelvoetbal FCE

De uitvaartviering waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op vrijdag 20 september 2019 om 10 uur.

Aansluitend volgt de crematie.

Nadien zal zijn asurne een plaatsje krijgen thuis
in zijn vertrouwde omgeving.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Sonja De Wit,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
woensdag 18 september 2019 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Zaterdag 19 oktober 2019 om 17.30 uur vieren wij
eucharistie voor de overledene in de hogergenoemde kerk.

Dit melden u met diepe droefheid:

Liliane Van den Eijnde

zijn echtgenote

Stefan Van Rompaey
zoontje Lucas

Ann Van Rompaey en Kristof Dom
Tristan en Seppe

zijn kinderen en kleinkinderen

Rudi en Christine Van Rompaey - Calewaert
William en Daniel Van Rompaey - Van Den Eede
kinderen en kleinkinderen

Frank Van den Eijnde

kinderen en kleinkinderen

zijn broers, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten

De families Van Rompaey, Van den Eijnde en Frans.

Met dank aan Dr. Etienne Van der Auwera en
het personeel van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden
voor de goede zorgen.

Rouwadres:

Mechelseweg 307 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Bloemen, noch kransen