



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw  
Monique Van de Voorde

Weduwe van Adolf Celestin Vergauwen (†2014)

° Merchtem op 30 december 1945

† Mechelen op 2 augustus 2024

*De familie dankt u voor uw aanwezigheid,  
uw troostend woord of uw stil gebaar.*

Liefste mémé,  
Je handen hebben voor ons gewerkt  
Je hart heeft voor ons geklopt  
Je ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht ...  
Onze tijd met jou ging veel te snel  
Bestond er maar iets bovennatuurlijks  
We toverden je zó terug  
Het is stil geworden in huis nu jij er niet meer bent  
Slaap zacht lieve mémé'ke  
We missen je nu al

Patrick, Kelly & Bram, Marieke

Mémé,  
Mama zegt dat je in de hemel bent  
Ze zegt dat je af en toe eens naar beneden kijkt  
om te zien of ik braaf ben  
Maar ik kan jou niet zien  
En toch ... als het donker is, staat er één ster  
die net iets meer straalt dan al de andere sterren  
Misschien "mémé" ben jij dat wel?  
Je oogappel Marieke

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



*Monique  
Van de Voorde*

