



Dank je voor de hand die je toestak.
Dank je voor de zorg die je bood.
Dank je voor de woorden die je sprak.
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was.

Afscheid doet zo'n pijn.
Toch vonden wij het fijn,
om tot het laatste moment bij jou te zijn.

Mevrouw Lea Van Reet

Weduwe van Juul Wouters (†2000)

Geboren te Duffel op 18 juni 1937
en thuis te Leest zachtjes van ons heengegaan
op 23 december 2020,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van Okra.

De uitvaart zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Leest
(in beperkte kring volgens de coronamaatregelen),
op donderdag 31 december 2020 om 11 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiekerk
op het kerkhof van Leest.

U kan nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
maandag 28 december 2020 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marina Wouters en Willy De Donder
Danny en Conny Wouters - Spruyt

haar kinderen

Nancy De Donder en Mike Sel, Jorden, Jayke
Lincy De Donder, Melissa, Jelle
Yentl en Freya Wouters

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

François en Irène De Wachter - Wouters
haar schoonbroer en schoonzus

Neven & nichten

De families Van Reet, Wouters, De Herdt en Van Dessel.

Met dank aan de huisdokters Michaël en Dominique Deruyver,
de thuisverpleegsters Anissa, Sofie, Nathalie en Veerle van
La Nurse, Familiehulp en haar boezemvriendin Mariake.

Rouwbetuiging

Familie Wouters

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be