

“Ja Aliceke, ja moe”,

Terwijl we vroeger die woorden wel eens op automatische piloot uitstamelden, daarbij bedenkend “we zullen maar antwoorden, dan is ze content”, zouden we er nu alles voor over hebben om ze nog eens écht tegen jou te kunnen zeggen.

Spijtig genoeg zullen we het voortaan moeten stellen met de talloze herinneringen en anekdotes van toen jij nog in ons midden was en je steeds onze volle aandacht en ons grootste respect afdwong. We zijn ervan overtuigd dat je dit, waar dan ook hierboven, altijd zal blijven afdwingen!

Ooit komt er een dag dat we elkaar zullen weerzien. Ondertussen moeten we het echter stellen met de woorden “Aliceke, moe, vaarwel, rust nog zacht en bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt”.



Liefste bomma,

Nog enkele woorden van je kleinkinderen en achterkleinkind:

Bomma, 32 jaar lang was je er altijd voor mij met je wijze raad en steun. Ik herinner mij ook nog de talloze leuke uitstapjes naar zee gedurende al die jaren. Ik zal altijd de beste herinneringen hebben aan jou.

Romiena

Ben een man van weinig woorden maar weet dat ik veel van je geleerd heb. Ik vergeet nooit wat je allemaal voor mij gedaan hebt, liefste Bomma.

Domien

Telkens wanneer ik bij jou op bezoek was, kwam ik nooit iets te kort. Of het nu ging over een lekkere Milky Way of een goed gesprek, je stond altijd voor me klaar.

Fabian

Ik beken, een kus was voor mij een hele klus, en van knuffelen hield ik niet zo als kind, maar ik heb je steeds bemind en bij jou was ik altijd goed gezind!

Michaël

Dag Bomma, je bent nu een sterretje aan de hemel. Ik ga je missen!
Dikke knuffel.

Viktor

De familie dankt iedereen voor de geboden steun, troostend woord of stil gebaar.

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Alice Van den Brande

Echtgenote van Georges De Mol

Geboren te Ramsdonk op 24 december 1940
en thuis zacht ingeslapen op 9 december 2020.

