

Waarom...

Waarom is het ons niet gegeven,
dat jij kon blijven in ons leven.

Waarom doet het toch zo'n pijn
dat jij niet meer bij ons mag zijn.

Waarom jij zo snel moest gaan
zullen we misschien nooit weten,

in ons hart ben je nog steeds bij ons
en zullen we je nooit vergeten.

De herinneringen aan jou zijn fijn
ook de gedachte dat we ooit weer samen zullen zijn...

Mireille,
Sofie & Philip
Katleen & Gert



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER
Marcel Smedts

Echtgenoot van Mireille Verschueren

Geboren te Ramsdonk op 13 november 1951
en thuis te Ramsdonk zachtjes van ons heengegaan
op 28 december 2021, voorzien van de ziekenzegening.

Oprichter Argenta Kapelle-op-den-Bos 1977
Oprichter Argenta Londerzeel 1994

Liefste Opa Cel,

Wij hoopten dat we deze brief later konden schrijven,
maar de tijd is sneller gevlogen dan we gewenst hadden.
Wij willen je even laten weten dat wij jou nooit zullen vergeten.
Wij koesteren alle leuke momenten die we samen hadden.

De tijd die jij hebt doorstaan was echt niet makkelijk
maar jij bent een topper en een echte doorzetter.
De dikke 3 jaar dat jij hebt gestreden tegen die kanker
deed je niet alleen.
Iedereen stond achter jou om hem samen te bestrijden.
Dat is ons 3 jaar goed gelukt, maar nu is de tijd aangebroken
dat je die pijn niet meer kan verdragen.

Je mag nu in alle rust naar de hemel gaan als een mooie
grote dappere ster die iedere dag voor ons zal schitteren.
En 1 ding mag je zeker niet vergeten ...
Wij zien jou ontzettend graag en zullen jou nooit vergeten!
Rust nu maar goed.

Nette, Warre en Mats

Ik zie jou

ALS DEZE DAG PIJN DOET,
JIJ JE INCOMPLEET VOELT.
ALS JOUW LIEFDE STROOMT IN TRANEN,
Weet dat ik je zie

HET VERDRIET WORDT NIET MINDER,
DAT WEET IK HEUS.
MAAR IK WIL ER VOOR JE ZIJN.
DUS
Weet dat ik je zie



© BRIEVENBUSGELUK

En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
Het is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

**Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.**

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

