



Liefdevolle herinnering aan

Paul Dewachter

Echtgenoot van mevrouw Trudi Verlinden

Geboren te Antwerpen op 24 december 1934

En zachtjes ingeslapen in het Sint-Maarten ziekenhuis

te Mechelen op 7 januari 2020

omringd door zijn echtgenote en kinderen

Gesterkt door het Sacrament der Zieken

Dank voor uw medeleven.

Als ik op blanke linnen levenloos
en grauw als klei lig, zeg niet dat ik goed was,
want vaak was ik zo korzelig boos.
Zeg ook niet dat ik wijs of dat ik vroed was.

't Is niet door 't sterven dat men heilig is.
Nu stijf en koud mijn hand en stom mijn woord.
Zeg liever maar dat hij nu veilig is
en tot een onverwelkbaar land behoort.

Wanneer ik op 't blanke linnen immer zwijg
met kruis en rozenkrans om knokige handen
de kralen niet meer door mijn vingers rijg
dan zal mijn liefde immermeer verzanden.

Zeg dat ik werkelijk nu begin te leven.
In 't eeuwig oord dat nooit verflenzen zal.
Waar engelen onvermoeibaar zweven
In 't onvergankelijk hemeldal.

Naar wens van Paul - gedicht door zijn peter Richard Dewachter



Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45