



Je hele leven sociaal en actief,
je genoot van kleine dingen
en had het leven lief.

Je gedachten bleven helder
toen je lichaam niet meer wou,
niet alles meer kunnen doen,
viel zwaar voor jou.

Toch wou je het niet moeilijk maken
voor je naasten,
je was liefdevol en dankbaar
tot het laatste.

Tot op het einde vol moed en kracht,
moederke, moemoe mans,
rust nu maar zacht.

De families Macharis en Collier
danken iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW
Julienne Macharis

Weduwe van Flor Collier (†2008)

° Sint-Amands op 6 mei 1930

† Sint-Amands op 8 januari 2022

