

Paula, Moeke, Oma,

Als zorg een gezicht zou hebben,
dan zou het het jouwe zijn.
Heel jouw leven heb je gezorgd,
voor huis en tuin, voor voeding en kleding,
maar vooral voor mensen.
Voor jouw ouders, voor jouw man,
voor jouw kinderen, voor jouw kleinkinderen,
en voor tal van andere mensen.
Steeds zorgzaam, af en toe bezorgd.
Jouw zorg heeft ons gemaakt tot wie en wat we zijn.
En toch was je er de laatste jaren bedroefd over
dat je zelf de zorg van anderen nodig had.
Vandaag vertrouwen we jou toe,
met geloof, hoop en liefde,
aan de zorg van jouw en onze Schepper.
Maar, alsjeblief, blijf voor ons zorgen,
vooral voor jouw achterkleinkinderen,
zij die er al zijn en zij die er nog gaan komen,
als een engelbewaarder aan de overkant.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

 6083
dearte graphics ©

photography by a gert schutte



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Paula Van Beersel

Echtgenote van Robert De Smedt

° Mechelen op 24 februari 1939

† Mechelen op 6 juni 2024

