



Dwars door de stilte klinkt de echo van je lach,
zachtjes van een afstand alsof ik je daarnet nog zag.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele lieve stille leven.
Steeds weer hoor ik je stem,
dan voel ik weer die leegte
omdat jij er niet meer bent.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Je sliep zo stil vannacht
De zon kon het niet weten
Dat jij zo vreedzaam en zo zacht
De ochtend zou vergeten
(Toon Hermans)

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Celine Solie

Weduwe van François D'Hollander

° Leest op 9 januari 1932
† Mechelen op 2 juni 2020

