



Mijn lieverd  
Droog je tranen  
Ik ben alleen maar uit het oog  
Ik verschuil me tussen de sterren  
Achter de mooiste regenboog

Mevrouw  
**Madeleine Verbelen**

Weduwe van Jan Verheyen (†2003)

Geboren te Opwijk op 21 juni 1921  
en te Opwijk in het WZC De Oase  
van ons heengegaan op 11 november 2020.

Lid van zangkoor Sint-Paulus.



We nemen afscheid in het crematorium Daelhof  
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem  
(volgens de coronamaatregelen in beperkte kring)  
**op woensdag 18 november 2020 om 9.30 uur.**

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium  
op het kerkhof van Opwijk.

Rouwadressen

Mechelsestraat 107 bus 6 - 1840 Londerzeel  
Breemstraat 29 - 9255 Buggenhout-Opstal  
Kerselaarlaan 67 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

[www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be](http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be)

Dit melden u met diepe droefheid:

Louis en Marie-Jeanne Verheyen - Van Gucht  
Johan en Kris Verheyen - Vanderstraeten  
Jens en Ellen Hautekeete - Verheyen

Tibbe

Janne

Frans (†) en Marie-Louise Verheyen - Dieriks  
Machteld en Conny Verheyen - Cooreman  
Christianne Verheyen (†)

Carine Van Cauter

Kelly

Pascal Van Cauter en Iris Heuninck  
Stefaan en Chris Verheyen - Huysmans

Youssef en Tina Ben Tahar - Verheyen

Thyani

Vic

Kristof en Vicky Verheyen - Geens

Lysanne

*haar kinderen,  
kleinkinderen, achterkleinkinderen  
en achterachterkleinkinderen*

Haar neven en nichten.

Families Verbelen, Verheyen, Thomas en Van Regenmeuter.

Met dank aan dr. Fraeyman,  
de directie en het personeel van het WZC De Oase  
te Opwijk.