



Rust nu maar uit mama, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het met ontzettend veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan

MEVROUW

Paula De Bleser

Weduwe van Louis Van Baelen (†2013)

Geboren te Tisselt op 13 juli 1926
en in het WZC "Hof van Egmont" te Mechelen
zachtjes overleden op 15 december 2019,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van Ziekenzorg.

De uitvaartviering, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Niklaaskerk te Leest
op vrijdag 20 december 2019 om 10 uur.
gevolgd door de crematie.

De bijzetting in het columbarium zal plaatshebben
op het kerkhof van Leest in intieme familiekring.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het stedelijk funerarium,
Ziekenbeemdenstraat 4 te 2800 Mechelen
dinsdag en woensdag a.s. tussen 15 uur en 19 uur.

Zaterdag 18 januari 2020 om 17.30 uur vieren wij
eucharistie voor de overledene in de hoger genoemde kerk.

Dit melden u met diepe droefheid:

Luc en Cynthia Van Baelen - Dash
zoon Glen

Patrick en Sabine De Gieter - Van Baelen
kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Flor (†) en Maria (†) Van Meerbergen - De Bleser
Alfred (†) en Monique De Bleser - Mets
kinderen en kleinkinderen

Theo (†) en Dymphna (†) Vranckx - De Bleser

Louis (†) en Louissette De Bleser - Van Baelen
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Armand en Mariette De Bleser - De Bont
kinderen en kleinkinderen

François (†) en Rosa Van Baelen - Van Praet
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families De Bleser, Van Baelen, Marivoet en Spoelders.

Met dank aan dokter Eva De Meyer, het verzorgend en
verplegend personeel van het WZC, niveau 2 "Hof van Egmont"
te Mechelen voor de goede zorgen.

Rouwbetuiging

Familie Van Baelen

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be