



Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen en verpakken  
In goede gedachten ter herinnering...

Afscheid nemen  
is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken van pijn en  
vreugde...

Afscheid nemen  
is met dankbare handen weemoedig  
meedragen  
al wat waard is niet te vergeten...

Afscheid nemen  
is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag der belevenissen loskomen  
en achterlaten en niet kunnen vergeten...

Zoet, Pa, Opa  
We hadden je lief  
En we zullen je nooit  
Of nooit vergeten.

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer  
**Paul Nees**

Echtgenoot van Hermanda Alewaters

Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 2 december 1941  
en te Kapelle-op-den-Bos in de residentie Paaleyck  
van ons heengegaan op 13 maart 2022.

