

Als een opgebrand kaarsje doofde haar levensvlam
Zacht en verlossend kwam de oneindige rust

Mevrouw
Clementine Van de Ryck
“Tinne”

Weduwe van Rik Nauwelaers (†2009)

Geboren te Leest op 30 maart 1929
en te Humbeek in het woonzorgcentrum “Den Bogae”
zachtjes heengegaan op 2 mei 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in het crematorium Daelfhof,
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op vrijdag 10 mei 2024 om 11 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Nadien zal haar asurne een plaatsje krijgen
in haar vertrouwde omgeving.

Rouwbetuiging

Familie Nauwelaers

p/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Zij leeft verder in het hart van

Nadine Nauwelaers en Ivo Roosen

haar dochter en schoonzoon

Jordi Van Gelder en Indra Nys

Jana Van Gelder, Eden, Lio

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Albert (†) en Maria (†) Jacobs - Van de Ryck

Edward (†) en Alfonsine (†) De Hondt - Van de Ryck

Frans en Hilda (†) Van de Ryck - De Nys

Walter (†) en Godelieve Hendrickx - Van de Ryck

Jos (†) en Maria (†) Nauwelaers - Geens

Mady (†) Nauwelaers

Frans (†) en Jacqueline (†) Maes - Nauwelaers

en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families

Van de Ryck, Nauwelaers, Van den Heuvel en De Vree.

Met dank aan dokter Masscheleyn en het voltallig team
van het woonzorgcentrum “Den Bogae”
voor de liefdevolle zorgen.

Bloemen, noch kransen.

