

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan

Je zegt ik ben wat moe,

Maar op een keer dan ben je aan

Je laatste beetje toe.

Toon Hermans



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefste moeke
We bewonderen je kracht
die je leven gaf.
Moedig was je strijd.
We gaan je missen ...

†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Fransine Van Eekel

Weduwe van Jan Spinnael (†2004)

° Sint-Katelijne-Waver op 6 september 1937

† Mechelen op 27 augustus 2023