



Dankbare herinnering aan

Hilde Cauwenbergh

Geboren te Mechelen op 12 oktober 1939
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
zachtjes van ons heengegaan op 6 januari 2024,
gesterkt door haar geloof.

Doctor in de Wis- en Natuurkunde

Wij danken u voor uw bliken van medeleven

Mijn leven was een heel schoon schilderij
ontworpen met de rechterhand van God.
Dagelijks kwam er een penseelstreep bij,
vertelde mijn verhaal, mijn levenslot.

Als ik ooit sterf en je vindt dit doek,
het resultaat van oeverloos geduld,
dan zijn de vakjes kleurrijk ingevuld.
Ga niet naar de eigenaar op zoek.

Geef het een plek, bewaar het heel apart
dit kleurpalet van tinten geel, blauw, rood,
't verhaal van mijn geboorte tot de dood,
in d' allermooiste kamer van je hart.



Dank aan iedereen,
voor wie jullie
voor mij waren.
Goede reis verder!

