

Je levenslust, je kracht
en je grote liefde voor dieren
Maar vooral je lach
Je zal ontzettend worden gemist



De heer

Franky Van Dam

Geboren te Willebroek op 9 december 1958
en in het UZA Edegem onverwacht
van ons heengegaan op 29 oktober 2021.

—
We nemen afscheid in het crematorium Daelhof
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op zaterdag 6 november 2021 om 9.30 uur.
(Mondmasker verplicht)

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

U kan nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
vrijdag 5 november 2021 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Rouwadres

Kerselaarlaan 25 - Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Armand en Maria Van Dam - De Boeck

zijn ouders

Rudi Van Dam

Melissa en Jordy
Dennis en Ahlam

Jan en Karin Van Dam - Vertongen

Matthias
Sarah en Steve, Sem

Fanny Van Dam

Robbe en Laetitia

zijn broers, zus, schoonzus,
neven, nichten en achterneefje

Nonkels en tantes, neven en nichten.

De families Van Dam en De Boeck.

Met dank aan zijn huisarts en de thuisverpleging.
Met speciale dank aan zijn poetsvrouw Miranda,
zijn behulpzame burens en vrienden voor de toegewijde hulp.