



Je was een sterke vrouw,  
zelfs corona heb je overwonnen.  
De afgelopen maanden  
verliet je ons beetje bij beetje,  
we konden op het laatst  
niet meer met je praten.  
Die blik deed vaak zo zeer,  
de Oma van vroeger was je niet meer.  
Je hebt nu je verdiende rust gevonden.  
Wij blijven voor altijd verbonden.

Mevrouw  
**Joanna Olbrechts**

Weduwe van Joris Van Doorslaer (†2002)

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 11 november 1928  
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"  
zachtjes van ons heengegaan op 8 maart 2021.

We hebben afscheid genomen van Joanna  
tijdens de afscheidsviering op vrijdag 12 maart 2021  
in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos in beperkte kring.

Haar urne is bijgezet in het columbarium  
op de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos.

Rouwbetuiging  
Familie Van Doorslaer  
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos  
Online condoleren  
[www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be](http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be)



Dit melden u

Haar zoon

Daniël Van Doorslaer

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hans Van Doorslaer en Isabelle Adriaenssen  
en hun kinderen Victor en Aline

Jeroen Van Doorslaer en Kim Geluykens  
en hun kinderen Julie en Louis

Met dank aan dr. Tony Gilbert  
en het voltallig team van het woonzorgcentrum "Akapella"  
voor de goede zorgen.

