

*“Zelfs in tuinen van verdriet  
blijft de klaproos van herinnering  
in de warmste tinten bloeien”*

*Kris Gelaude*



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW  
**Rachel De Ridder**

Weduwe van Isidoor Robberechts

° Londerzeel op 22 oktober 1930

† Mechelen op 22 april 2022

Liefste ma, oma,

Voor altijd blijf je onze mama en oma.

Het liefst hadden we je bij ons gehouden omdat we je zo graag zien, en we nog vele leuke momenten met je wilden delen.

De dag van afscheid is echter gekomen.

Ons verstand zegt dat het goed is zo, maar in onze ogen blinkt er een traan want we gaan je zo missen.

Ondanks je heengaan voelen we toch dat we verbonden blijven met jou.

We vergeten nooit je werklust, je zorgzaamheid, je behulpzaamheid, je liefde voor ieder van ons.

We zijn zo dankbaar omdat jij onze mama en oma bent.

Je bent onze schitterende ster aan de hemel.

Nu mag je rusten, verlost van de aardse pijn.

Slaap zacht, mama, oma!

Je kinderen & kleinkinderen



De familie dankt u voor uw woorden van troost,  
uw stil gebaar, uw gebed en uw medeleven.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

