



Optimistisch tot het laatste,
niet moeilijk maken voor je naasten.
Gesloopt van al je krachten,
bleef je op een betere dag wachten.
Wij waren jouw lust en je leven,
maar er is geen tijd meer gegeven.
Jij streed vol moed en kracht,
Liefste sjoeke, pa, vake, rust nu maar zacht.

Door het stille landschap wandelen we samen in gedachten.
De kracht die je uitstraalde.
De liefde in jouw ogen, waarmee je ons hebt verlaten.
We verbinden ons voor altijd.
Jouw laatste tocht naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel
zullen we ieder jaar herdenken.
Want papa 's sterven nooit.



De familie dankt iedereen voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

Willy Muyldermans

Echtgenoot van Jeannine Wasik

° Kapelle-op-den-Bos op 6 maart 1951

† Willebroek op 17 december 2020

Lid van broederschap O.L. Vrouw van Scherpenheuvel

Lid van wandelclub Tornado te Boortmeerbeek

