



Jong van geest en voluit leven was je motto,  
steeds vooruit.  
Heel gelovig, positief, altijd tevreden,  
genietend van elk moment dat je kreeg.  
Tot de laatste dag heb je al je krachten gegeven  
om van het leven een feest te maken.  
Dansen, zingen, bij de mensen zijn ...  
het gaf je zoveel levensvreugde.  
Je was zo fier en gelukkig met al je kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen.  
Moe, wij danken God voor jouw energiek  
en fantastisch leven!

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw  
**Joanna Roelants**  
"Jeanneke"

Weduwe van René Van Hoof

° Humbeek op 12 november 1921

† Mechelen op 10 juli 2023

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45