



# *Jean Van San*

echtgenoot van Monique Stévant

° Hombeek 14 november 1933

† Hombeek 19 oktober 2024

Voor uw vriendschap tijdens zijn leven  
voor uw aanwezigheid,  
voor uw troostend woord bij zijn heengaan  
danken wij u oprecht.

Dank U

Ik heb gelachen, gehuild, en gevochten.  
Ik heb geleefd, het leven, met zijn gladde bochten  
Ik hief het glas - het viel in duizend scherven  
maar die grijze hemel - wist ik steeds weer blauw te verven  
`k Ben blijven pogen,  
al verbrandden al mijn schepen.  
Ik heb verdriet gehad, gefaald,  
en ik heb hem vaak geknepen.  
Er was zon en succes; en tranen vergoten.  
Maar als ik ga, dan zeg ik Dank U,  
Ik heb genoten.

