



Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.

Maar als de dagen knellen gaan
zij ziek wordt, moe en benauwd.

Bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.

†

Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Julia Symons

Weduwe van Charel Moons (†2006)

° Hombeek op 10 november 1922

† Mechelen op 15 februari 2020

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

