



Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, het valt ons zwaar
van jou te moeten scheiden.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleindochter,
achterkleindochter, familie en vrienden,
dank voor uw goede zorgen,
dank voor elk bezoek.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Josephine Beuckelaers

Echtgenote van André Goovaerts

◦ Willebroek op 9 september 1938

† Kapelle-op-den-Bos

op 21 januari 2021

