



Diegene die ik lief heb, verlaat ik
om diegenen die ik lief had terug te vinden

De heer Frans Reyniers

Weduwnaar van Adeline Trogh (†2000)

Geboren te Hombeek op 23 augustus 1926
en van ons heengegaan op 27 december 2019
in het woonzorgcentrum "Akapella" te Kapelle-op-den-Bos.

De uitvaartviering waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Martinus, Sint-Martinusplein te Hombeek
op vrijdag 3 januari 2020 om 10 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling
op het kerkhof van Hombeek.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.30 uur.

Wij zullen in het bijzonder Frans gedenken
in de eucharistieviering van hoger genoemde kerk
op zaterdag 25 januari 2020 om 17.30 uur.

Rouwbetugging
Familie Reyniers
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Greet Reyniers (†) & Paul Tassenoy & Anne-Marie Volont
Roel & Pieter
Wim & Sara, Evelien, Sophia
Els & Olivier, Nand, Aude
Sien & Wouter, Ward, Toon
Johan Reyniers & Nelly Eeckeelers
Liesbeth & Peter, Zara, Abe
Geert & Kelly, Fien, Sinne
Koen & Ine, Liv
Hugo Reyniers & Greet Rosiers
Peter & Kelly
Katrien
Griet & Bram, Daan, Jelle
Jenny Reyniers & Leon Denteneer (†)
Karen & Bart, Liv, Tess
Bieke & Sam, Free, Ferre
Annie Reyniers (†)
Marleen Reyniers (†) & Ludo Feyaerts
Gilian & Jolien

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Reyniers, Trogh, Pessendorffer en Huysmans.

Met dank aan dr. Paul Tassenoy en het ganse team
van het woonzorgcentrum "Akapella" te Kapelle-op-den-Bos
voor de goede zorgen.