



Liefdevol aandenken aan

De Heer

# Frans (Çois) Stevens

Weduwnaar van Louisa (Wiske) Pelemans

Geboren te Londerzeel op 23-02-1933

Gelukkig geleefd in Bergboslaan, Londerzeel

Overleden te Kapelle op den Bos op 15-04-2020

De familie dankt u voor uw medeleven,

Uw woorden van troost

en uw betrokkenheid vanop afstand

Dag papa van me

Als ik nu eens 20% van al je kennis

-in je vak, in je keuken en in je levenswijsheid-  
zou kunnen krijgen, dan ben ik ne gelukkige mens.

Bedankt, papa van me.

Je zoon.

\*

Liefdevol, zorgzaam, geduldig,  
Zwijgzaam, bezorgd, dankbaar

Rechtvaardig: Zo was je!

\*

Hij sprak dikwijls door te zwijgen.

\*

Vadertje,

Fixer van dagelijks praktische problemen

Foodlover: als kok én gastronom

Moedig man, met een duidelijk standpunt  
en veel levenslust

Onvoorwaardelijke zorg en liefde  
voor ons mama en ons

Je was geliefd door velen.

Ik zal jou missen...

Onze creatieve bompa had geen  
rommel liggen, maar overal ideeën.

\*

Panna cotta, speculaas, marsepein,  
Je toonde me hoe zoet het leven kan zijn.

\*

De man van hamer, zaag en nagel.  
Vond een obstakel dat niet gerepareerd kon worden.  
En moest het gereedschap opbergen.

\*

Vandaag drie borden mosselen gegeten,  
zei hij met een glimlach.  
Ik hoop dat ik zo content kan zijn als jou op mijn oude dag.  
Terugkijkend op een leven vol mooie momenten:  
Met de kleinkinderen een week naar zee in de lente.  
Een kom ballekes met kriekskes op elk feest.  
Jaren voor de mensen ramen en deuren gefreesd.  
Verdoeme bompa ge haalde het onderste uit de kan, en ik?  
Ik ga u missen man!

\*

Zijn mooie, laatste glimlach was voor Paola.

