



Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.
Stijn Streuvels

Mevrouw

Paula Goossens

Weduwe van Fernand Desbuquois (†1997)

Geboren te Mechelen op 8 augustus 1933
en in het UZ Brussel te Jette
zachtjes overleden op 18 maart 2024.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk Sint-Niklaas,
Oudstrijdersstraat 2 te Kapelle-op-den-Bos
op zaterdag 23 maart 2024 om 10 uur.

Samenkomst in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos.

Wij zullen in het bijzonder Paula gedenken
in de eucharistieviering in hoger genoemde kerk
op zaterdag 20 april 2024 om 17.30 uur.

Zij leeft verder in het hart van

Nicole Desbuquois (†)

Kevin (†)

Martine Desbuquois en Baudewijn Van Gucht

Filip en Natalie, Tuur, Fons, Dries

Nadine Desbuquois en Marc Peleman

Valérie

Thomas

Pascal Desbuquois en Maggy Gevers (†)

Kristof en Eva

Didier Desbuquois

Stephanie en Nils, Jules, Léon

Larisa

Lorenzo

Michel Desbuquois en Noëlla De Meyer

Laura

Michel Junior

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families Goossens, Desbuquois, Van Roy en Leemans.

Met dank aan dr. Karolien Meersman, het voltallig team
van het woonzorgcentrum "Den Bogae" te Humbeek
en van het UZ Brussel te Jette voor de goede zorgen.

Rouwadres

Kuiermansstraat 96 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be