

Liefste nonkel Robert,

Je hield van gewone dingen,
eenvoudige vriendschap,
rechtvaardigheid,
even helpen waar het kon,
een open deur,
een gastvrije tafel
en van samen zijn.

Zo leef je voort in allen
die jou lief hadden!

We zullen je missen!



†

Liefdevolle herinnering aan

De heer
Robert Moons

Weduwnaar van Celina De Greef (†2016)

° Humbeek op 18 augustus 1927

† Vilvoorde op 9 november 2019

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

