



Je vader blijft je vader,  
zo eigen en zo vertrouwd.

Je wilt hem niet graag missen,  
omdat je van hem houdt.

Maar eens komt de dag,  
dat je hem moet laten gaan.  
Je verstand zegt dat het goed is,  
maar in je ogen blinkt een traan.

De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer  
**Jean D'Hollander**

Weduwnaar van Annie Moens (†2008)

° Mechelen op 26 maart 1935  
† Willebroek op 21 november 2021