

Liefste Moeke,

Goedheid, bezorgdheid, bescheidenheid,  
in deze drie woorden  
staat voor ons  
uw onvergetelijk beeld gebeiteld.  
Dank U Heer,  
voor haar zorgende liefde,  
voor haar sterk geloof,  
voor haar zachte eenvoud.  
Nu dit schone leven ten einde liep,  
bidden wij U, Heer:  
neem haar op in Uw  
onvergankelijk licht.

Vanwege je kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen



De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw  
**Lea Van Reet**

Weduwe van Juul Wouters (†2000)

Geboren te Duffel op 18 juni 1937  
en thuis te Leest zachtjes van ons heengegaan  
op 23 december 2020,  
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

