

*Een moeder sterft altijd te vroeg  
al wordt zij nog zo oud.  
Je bidt dat God haar sparen zal  
omdat je van haar houdt.  
Maar als de dagen knellen gaan  
zij ziek wordt, moe en benauwd.  
Bid je dat God haar halen zal  
omdat je van haar houdt.*



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

**Jeanne Van Paesschen**

Weduwe van Gaston Van Den Eynden (†2003)

° Zemst op 10 september 1932

† Kapelle-op-den-Bos op 2 oktober 2019



Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

