



Liefste ma, moemoe, moeke

Zachtjes ben je van ons heengegaan,  
omringd door je geliefden, in alle rust.

En toch zo onverwachts,  
ieder van ons nog een afscheid gegund.

Groots was je kracht,  
vol vuur voor het leven.

Warm was je hart  
en je liefde zo teder.

Zo trots jij op ons was,  
zijn wij dat ook op jou.

Altijd ben je er voor ons geweest.

Altijd zal je er voor ons blijven zijn.

Onze liefde stopt niet waar het leven dat doet.

We gaan je missen.

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

**Maria Verbeeck**

Weduwe van Victor Schaerlaeken (†1997)

° Kapelle-op-den-Bos op 29 mei 1932

† Kapelle-op-den-Bos op 29 januari 2021



---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45