

*Dag mama van mij  
met je warme handen  
en je lieve lach  
jouw weggaan is moeilijk.  
Met pijn in mijn hart  
met tranen in mijn ogen  
laat ik je vrij .  
Ik hou zoveel van jou  
en afscheid nemen dat doet pijn.  
We hadden nog zoveel gepland  
en dit mag niet meer zijn.  
Ik zeg je meerdere malen dank u wel  
voor wat je me hebt geleerd  
voor de hulp  
en de zeer leuke momenten samen.  
We zijn je dankbaar  
om wat je voor ons was.  
Slaap zacht lieve moeder  
goede reis en laat de sterren fonkelen*



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

*Maria Francina Mertens*

° Nieuwenrode op 14 juni 1926

† Kapelle-op-den-Bos op 26 april 2022

*Je blijft voor altijd in ons hart*

