



Moe, moemoe,

Een mooi verhaal heb jij geschreven.

Altijd stond je klaar,

zoveel liefde,

zoveel kracht,

een gouden hart,

niets teveel.

Konden we nog maar even praten.

Jou missen doet zoveel pijn.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of uw stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw  
**Clementine Rottiers**

Weduwe van Jan De Boeck (†2014)

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 19 juni 1930  
en thuis te Ramsdonk omringd door haar kinderen  
zachtjes heengegaan op 19 maart 2021,  
gesterkt door haar geloof.



---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45