



Zoet, Papa, Opa,

Jij stelde geen hoge eisen in dit leven,
je was tevreden met de kleine dingen.

Jij stond altijd klaar voor iedereen,
voor eender welk klusje en wou daarvoor
niets terug.

Heel stilletjes aan, zonder het zelf te
beseffen, ben je in je eigen wereldje
gaan leven en kon je heel moeilijk
verwoorden wat je ons wou vertellen.

We misten je eigenlijk al een hele tijd,
maar je was er nog.

Nu je er echt niet meer bent,
Zit je voor altijd in ons Hart.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer

Lucien Steurs

Echtgenoot van Maria Aertgeerts

° Baal op 18 augustus 1940

† Kapelle op den Bos op 11 december 2021