

Dag lieve opa,  
Spijtig dat je gestorven bent.  
Ik ga je missen.  
Ik vind je leuk.  
Ik mis je stem heel hard.  
Spijtig dat je niet meer leeft.  
Nu ben je een ster.  
Ik kijk elke nacht naar je uit.  
Tot nog eens opa.

Liv



Wij danken iedereen  
voor de steun,  
een troostend woord,  
een stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

# Frans Muyldermans

Echtgenoot van Monique De Winter

Geboren te Humbeek op 1 maart 1948  
en thuis te Heffen onverwacht overleden  
op 22 mei 2023.

