

Ik groeide op met het kijken
naar **mijn moeder**
die elk obstakel overwon
dat het leven voor haar oplegde.
Ondanks de zorgen en problemen
stond ze elke dag **met een glimlach** op
en deed haar uiterste best
om het gezin draaiende te houden.
Ik heb veel van haar geleerd,
ik heb geleerd om niet op te geven.
Mijn moeder ... een geweldige vrouw.
De beste moeder die ik kon hebben.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Julienne Janssens

Weduwe van Rik Van Grunderbéeck

° Leuven op 2 mei 1934

† Kapelle-op-den-Bos op 5 juli 2023

Een ster aan de hemel
Als licht dat ik vertrouw
Het omarmt mij en fluistert
"ik waak over jou"

