



Liefdevolle herinnering aan

De heer

André De Ridder

Echtgenoot van Josephine Van Praet

Geboren te Londerzeel op 16 juli 1928

en te Bornem in het AZ Rivierenland

onverwacht van ons heengegaan op 27 oktober 2021.

Drieënnegentig was je en toch ben je
onverwacht van ons heengegaan.

Je was nog jong toen je je vader verloor
en verantwoordelijk werd voor het familiebedrijf.
Zo groeide je uit tot een uitzonderlijk sterke man
die bergen kon verzetten, een doorzetter die wist
van aanpakken.

Je hield ook van sport en spel en maakte graag
plezier. Je nam ons graag in het ootje, zelfs nog in
je laatste dagen. Het lachje op je gezicht zullen
we nooit vergeten.

Wij kwamen altijd op de eerste plaats en je was
fier op ons ma en op ons. Je gaf ook vriendschap
en respect aan anderen.

Een blik van jou was voldoende om het beste in
ons naar boven te halen.
Voor altijd blijf je ons voorbeeld en onze leidraad.

Bedankt voor de mooie jaren en voor alles wat je
ons hebt doorgegeven.

Pa, opa, je blijft voor altijd in ons hart.
We missen je!

Je echtgenote, zonen, schoondochters,
kleinkinderen en achterkleinkinderen



Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

