

Liefste moederke, liefste oma, dapper mens...  
Je hebt je strijd gestreden.  
Niemand weet hoezeer je hebt geleden.  
Al je pijnen zijn nu voorbij.  
Rust maar liefste mama, liefste oma,  
je bent nu helemaal vrij.



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Malou Van Campenhout

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 4 november 1942  
en te Humbeek in het WZC "Den Bogael"  
van ons heengegaan op 16 maart 2020.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

