



Johny, Papa, Bompá,
Beetje bij beetje moesten wij je loslaten.
Tot het laatst zijn wij met je blijven praten.
De blik, de stilte deed vaak zeer,
maar toonde hoe je van ons hield.
We zagen je stil verdriet,
en meer doen dan bij je zijn, konden we niet.
Je was voor ons een beste vriend.
Als ingoed mens heb je nu rust verdiend.

De familie dankt u voor
uw bliken van oprecht medeleven

Liefdevolle herinnering aan

De heer
Johny Peeters

Echtgenoot van Blondina Vandenwyngaert

° Mechelen op 19 januari 1942

† Bonheiden op 21 januari 2020

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45