



*Jij,*

*Dat jij nog blij kon zijn  
met elke dag die je werd gegeven,  
dat je op kleine dingen  
zó gretig wist te leven.*

*Dat je zó vol moed kon zijn  
zo'n berusting kon verwerven  
dat jij, zó gehecht aan het leven  
toen het nodig was, kon sterven.*

*Dat jij, zó dicht bij ons kon zijn  
maakt alles minder zwart,  
echt sterven zul je voor ons nooit  
omdat je voortleeft in ons hart.*

De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Dankbaar gedenken wij

De heer  
**Jean De Wit**

Echtgenoot van Rita Stevenheydens

Geboren te Leuven op 19 september 1949  
en thuis te Eppegem na een slepende ziekte  
overleden op 27 juni 2023.

Leraar op rust BUSO Vilvoorde