

*Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wil haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen pinkt een traan.
Je weet, eens zal het gebeuren.
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn.
Je weet, haar leeftijd is ernaar,
en toch doet het zoveel pijn.
Je weet ... een periode is voorbij.*

Moeke, jij blijft ons Moeke





Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Marie-Louise Moens

“Wiske”

Weduwe van Kamiel Hulsbosch (†2021)

° Buggenhout-Opstal op 5 oktober 1933

† Kapelle-op-den-Bos op 2 augustus 2022

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

