



Lieve Bomma,

*Je verlaat degenen die je liefhebt
om diegene die je liefhad weer te zien.*

*Wat ons nu troost, is de gedachte
dat je eindelijk de rust hebt gevonden
die je zo verdiende.*

*Hoewel we je hier enorm zullen missen,
weten we dat je nu op een plek bent waar je vrede hebt
en waar je Bompa weer mag omarmen.*

Rust zacht, lieve Bomma.

We houden van je en dat zullen we altijd blijven doen.

Doe Bompa daar de groeten van ons allemaal.

En wie weet ... ooit zien we elkaar weer.

Angela, Véronique & Geert, Eline

Wij danken iedereen
voor de steun,
een troostend woord,
een stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

Paula Van den Ende

Weduwe van Frans Jan Bruylants (†2015)

° Mechelen op 21 februari 1933

† Mechelen op 8 augustus 2024

