



Dankbaar gedenken wij

De heer

# *François Robberechts*

Echtgenoot van Godelieva Verbruggen

° Kapelle-op-den-Bos op 25 september 1936

† Kapelle-op-den-Bos op 18 maart 2025

*De lente. Je keek er altijd naar uit. Er werd geplant en gezaaid, je pasgeboren lammetjes mochten naar buiten en weldra zou er weer een veulen geboren worden. De zorg voor je dieren en gewassen bepaalde voor een groot deel jouw levensritme en dat van ons gezin.*

*Vakanties werden steevast ingevuld met het bouwen van schuilhokken en het binnenhalen van hooi en stro. Je leerde ons de knepen van de boerenstiel en de handen uit de mouwen steken.*

*Je werkijver en hulpvaardigheid kende geen grenzen. Altijd weer sprong je meteen in de bres voor familie, vrienden en vooral je kinderen en kleinkinderen.*

*Je brugpensioen was een godsgeschenk. Zo werd je voltijds hobbyboer en haalde je elke middag de kleinkinderen van school die mee aan tafel mochten schuiven. Naast hun schoolresultaten, volgde je ook hun sportprestaties op de voet. Zelfs bij slecht weer was je de grootste supporter van je kleinzonen aan de rand van het voetbalplein.*

*Ook al werd je ouder, je bleef actief zolang je kon. Je zorgde voor je dieren en trok er regelmatig met paard en koets op uit.*

*De ontluikende lente is, jammer genoeg, niet meer aan jou besteed.*

*Rust zacht, pa. We vergeten je nooit.*

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
een troostend woord of een stil gebaar.

