



*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn.
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.*

†

Liefdevolle herinnering aan

De heer
Omer Siebens

° Kapelle-op-den-Bos op 18 april 1944

† Kapelle-op-den-Bos op 4 augustus 2019

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

